

December 2018

Fredag	1.	Ufl Jul i friheden / Julefrokost tilmelding til Henrik
Lørdag	2.	Mads Kabel 22 år
Søndag	3.	
Mandag	4.	
Tirsdag	5.	Ufl Klub aften (Britt)
Onsdag	6.	
Torsdag	7.	
Fredag	8.	
Lørdag	9.	
Søndag	10.	
Mandag	11.	
Tirsdag	12.	Ufl Bowling i Århus kl. 19
Onsdag	13.	
Torsdag	14.	Julehygge for alle på Borupvej tilmelding til Michael
Fredag	15.	
Lørdag	16.	Martin Ø 21 år
Søndag	17.	
Mandag	18.	
Tirsdag	19.	Ufl Gløgg og æbleskiver / Pakke spil husk gave til ca. 20 kr. Tilmelding til Lasse
Onsdag	20.	
Torsdag	21.	
Fredag	22.	
Lørdag	23.	Martin W 25 år Marco 18 år
Søndag	24.	Jul
Mandag	25.	
Tirsdag	26.	
Onsdag	27.	
Torsdag	28.	
Fredag	29.	
Lørdag	30.	
Søndag	31.	Nytår



Glædelig jul og godt nytår!

Hornbjergvej var på Dokk 1 inden de skulle i teateret



PGU SMØREEN

Fed viden du ikke bliver tyk af

December 2018



Gartneriet på biblioteket



PGU på uddannelsesmesse



PGU Rosenholm
Banevej 2, 8548 Hornslet
tlf. 86 99 56 00
www.pgu.dk

- Sjove juletraditioner
- Spidermans far er død
- Jule opgaver
- De snød Europa for milliarder
- DEBAT: Svigtes de udsatte?
- Jule bagning

Indhold

Indhold	2
Smørklatten	3
Sjove juletradition	4
Gang i jule stemningen	5
Svigter udsatte borgere?	6-7
Opgaver	8-9
Kuppet over alle kup	10-11
Opslagstavlen	12-13
Kokoskranse opskrift	14-15
Stan Lee er død	16-17
PGU på charmeoffensiv	18-19
Under luppen	20-21
Gode råd om fyrværkeri	22-23
December kalender	24

SMØREN

Fed viden du ikke bliver tykt af

Hvad sker der...?

Nogle har allerede oplevet at, der sker lidt sære ting rundt omkring i PGU her i december... måske der er drillenisser på spil? Hvis du ser eller oplever noget vil vi meget gerne høre historien fra dig...



Ring eller skriv til Jette eller Thomas eller fortæl din drillenisse oplevelse til en af eleverne fra Medielinjen.

December udgaven af "SMØREN" er lavet af: Marie, Sarah, Sannie, Kirstine, Oliver, Patrick, Martin, Kasper, Morten, Nikolaj, Nicolas, Michael B, Matthias.

Idéer til noget vi skal skrive om! Hvis du/l har en god idé til en historie eller et emne, vi skal skrive om i PGU-avisen, så skriv, ring eller fortæl det til os på PGU's Medielinje. Det kan være noget, du synes kunne være spændende at læse om, eller noget du gerne vil fortælle.



SMØR KLATTEN

"SMØRET" viden

Fortæl os endelig hvis du hører, ser eller oplever noget, sjovt, sødt eller pudsigt - på værkstedet, derhjemme - eller i den vide verden!

UNDER LUPPEN

Vi går tæt på...

Her bringer vi i hvert nummer af avisen interviw med en PGU'er. Vi stiller både alvorlige, dumme, sjove og åndsvage spørgsmål... - tør du at stille op?

SMØR KLATTEN

NU MED LYS PÅ!



Thomas har anskaffet sig nye læsebriller - og opdagede til stor forundring at der ovenikøbet var monteret lygter på dem - smart Thomas!!!

PULLED CHICKEN - POLITIKKEN

Jette er i fuld gang med at lave indkøbsliste til elevfesten i PGU. Af hensyn til de elever der ikke spiser svinekød, ringer hun til sin søster, som arbejder i Brugsen, for at høre om de har Pulled Chicken. "Nej", lyder det prompte fra søsteren. Kort tid efter ringer Jettes søster tilbage, og siger "Vi har den kun i weekenden"!! Jette udbryder "Kun i weekenden, hvorfor???" Det viste sig at Jettes søster troede at Jette spurgte efter avisen Politiken og ikke Pulled Chicken!!!!

Udtryk fra Monika: "Der blæser en helt pelikan og det pisser sidelæns ned lige i øjnene". Oversættelse for dem som ikke lige forstod: Det blæser meget, når man cykler og det regner.



BUSSEN VAR FOR LILLE!

Vi skulle ud og spise i anledning af Sannies sluttede STU. Vi aftaler at jeg selv kører til Bones, Tilst da jeg skulle køre min datter til Skæring på vejen og at Kristen kommer med alle de unge.

På vejen i bilen sidder jeg og taler med min datter om den planlagte aften - pludselig slår det mig - der er da alt for mange til at Kirsten kan have dem i bilen??? Jeg tænker hun har nok styr på det - nogen bliver måske kørt selv eller er derinde allerede?? Men uroen vokser og jeg beslutter at ringe til Kirsten. Først tager hun den ikke og jeg når næsten til Skæring inden hun ringer tilbage - jeg spørger om hun har plads til alle i bussen "Jaaa, gud nej, det har jeg da ikke (de er 12)!!!!" Jeg vender straks bilen og kører tilbage til Hornslet - jeg kan have 3 i bilen. Der blev lidt forsinkelse og forvirring, men det gik og vi fik en hyggelig aften :-)

NISSER PÅ SPIL??

Måske det er nisser der er på spil på Borupvej. Både Marie og Matthias er mødt op på arbejde med 2 forskellige sko - vi giver nisserne skylden for at "fucke" op med deres sko så makkeren ikke kan findes, når de skal ud af døren. Måske der er en ny trend på vej?



Sjove juletradition

Whiskey til julemanden

Blandt andet er den danske tradition med at stille risengrød frem til nissen fortolket helt anderledes i **England**. Her foretrækker julemanden stærkere sager, og det er derfor en tradition af stille et glas whiskey frem for at gøre ham i bedre humør. En tradition, som mange danske mænd måske ville ønske indført i **Danmark**.



Island - De uartige snupes af nisser

Opfør dig pænt, eller du bliver stjålet! På saga-øen **Island** bør børnene, traditionen tro, opføre sig rigtig pænt indtil jul. I hvert fald hvis de ikke vil risikere, at Gryla (som er mor til nisserne) og Leppaludi (som er far til nisserne) skal komme og stjæle dem. De artige børn får derimod intet mindre end 13 gaver til jul – en for hver af de dæmoner, som de har på **Island**.

Nisser er en nordisk tradition

Nisser er i øvrigt en nordisk tradition, og ordet 'nisse' stammer fra drengnavnet Niels eller Nils. Typisk afbildes nisser som et barn med en rød, spids hue og gråt tøj. I flere nordiske lande er der tradition for, at det er nisserne, der pynter op i hjemmene og i det hele taget passer på familien og bringer lykke. Det er derfor vigtigt at holde sig på god fod med nissen.



Bålsang og rødbedesuppe

Hvor vi i **Danmark** gemmer bålet til Sankt Hans aften, bruger man i **Portugal** juleaften på at samles omkring store bål i de forskellige bymidter. Her synger man julens sange, og ilden er i øvrigt tændt helt frem til den 6. januar.

I **Rusland** har man indført den oprindeligt tyske tradition med juletræet, men russerne går ikke rundt om træet som i **Danmark**. Til gengæld faster man ifølge den ortodokse tro frem til den 25. december, hvor man går til julegudstjeneste og derefter spiser mange forskellige retter som eksempelvis rødbedesuppe. Mens både amerikanerne og mange europæere hænger sokken frem til

Rensdyret Rudolf er en opfindelse, som blev gjort i 1939 af forfatteren Robert L. May, der blev bedt om at digte en julefortælling til stormagasinkæden Montgomery Ward.



julemanden, så den kan blive fyldt med gaver, så synes franskmændene åbenbart, at en sko fungerer bedre. Så børnene placerer deres sko strategisk foran pejsen, så julemanden, eller Pere Noël, kan fylde skoene med gaver.



Julemad traditioner

Den kulinariske del af julen er i det hele taget meget forskellig fra land til land. Ud over at nyde både foie gras og østers serverer franskmændene intet mindre end 13 forskellige desserter – én for hver af de 12 disciple samt én for Jesus. Mange amerikanere derimod sværger til kalkun, mens den traditionelle Christmas Pudding er en uundgåelig del af den irske jul. Faktisk begynder irerne tilberedningen af dejen allerede sidste søndag i november.

I **Grønland** står den på alt lige fra sæl, hval, ørred, alke, ryper, rensdyr, moskusokse til flæskesteg, and, gås og kalkun, mens nordmændene sagtens kan finde på at servere torskegyde, og svenskerne luttfisk. På Fillipinerne holder man dog fast i flæskestegen og trods de 30 graders varme, finder man masser julemænd og nisser. Fillipinerne slutter i øvrigt juleaften af med et kæmpe brag af fyrværkeri og fest i gaderne natten lang.



På trods af at **Thailand** er et buddhistisk land, som ikke fejrer jul og nytår samme dag som vi gør. Så pynter de stadig op overalt som var det i Europa.

Gang i julestemningen



JULEMARKED

Sidste weekend i november
og første weekend i december
lørdag/søndag kl. 10-14

Køb økologisk

- juletræer
- juledekorationer
- adventskranse
- gravkranse
- pyntegrønt
- lys og pynt til dekorationer

– masser af julepynt og søde juleting

– eller køb en af vores flotte juledekorationer

Køb et økologisk juletræ

Kom og lav jeres egen juledekoration hos os. Der vil være mulighed for at få lune æbleskiver, et glas juleglogg eller saftvand. Tag hele familien med!

PGU Rosenholm
Hornbjergvej 61, Hornslet
Åben hverdage kl. 10-15

Opsat af Nikolaj



Svigter verden deres udsatte borgere?

Vi lever i en verden med billioner af folk, og af dem har mindst 15% et handicap.

Det hjælper heller ikke, at næsten halvdelen af verden lever i fattigdom. Det vil sige for mindre end 2 dollar om dagen (cirka 13 KR). For at sætte det i perspektiv er 90% af verdens rigdom ejet af 20% af dens befolkning. Resten har knap nok råd til dagen og vejen.

Med disse faktum er det ikke uforståeligt når det nævnes at mange kæmper for at leve.

Det paradoksale ved verdens fattigdom er, at størstedelen af problemerne kan løses allerede nu.

Der bliver bare gjort for lidt, alt for mange er udsatte og sårbare, og folk har ikke stemmen til at råbe ud efter hjælp i det større verdenssamfund. Selv i lande der kan siges at være veludviklede, er der problemer. Storbritannien, Danmark og lande som Syd Korea er der dårlig støtte til de handicappede, hvis der overhovedet er noget for dem at få.

Arbejde kan være svært eller umuligt, og derfor er mange ikke i stand til at have en stabil indkomst. Og det hjælper ikke, at mange ikke vil hyre folk med handicap. I England er det svært at få økonomien til at køre, hvis man er handicappet, fordi der mangler penge og muligheder for dem som er fysisk og psykisk udfordrede.

Det kan være alt fra bolig til uddannelse, arbejde og hjemmepleje som mangler, og det gør at mange ender op som en byrde på deres familier eller ender på gaden.

Mad, husly og medicin kan være svært at få råd til, og det gør at nogen lever af mælk og brød.

Velfærd er egentligt ikke noget nyt fordi for 2000 år siden var der allerede velfærd i romerriget. Der var støtte til de fattige i form af korn og penge.

Folk har haft en instinktiv empati for deres medmennesker, siden tidernes morgen, og velfærd ydelser er samfundets måde at systemsætte vores omsorg for andre på den mest effektive måde. Problemet er dog at folk ofte først bliver ivrige efter at hjælpe andre vis de kender dem.

Lande som ikke giver god støtte til deres borgere har ofte ikke afsat økonomien til det, selv hvis landet er rigt. Dette lyder underligt men det kommer an på politik. Skattelettelser eller privatisering af velfærdsydelser gør, at det hele falder fra hinanden. Bare se på USA. Mange i USA kan siges ikke at gå ind for velfærd dette er fordi det bliver vist som uretfærdig byrde på dem som arbejder, disse modstander ser det ikke som noget der gavner dem selv, men noget som dovne snylter misbruger.

Problemet ender ikke med at folk ikke får hjælp, det er meget værre, fordi hospitalerne sætter prisen som de vil siden det er privat. Mange kan ikke købe medicinen eller få lægehjælp de har behov for og det rammer ikke kun amerikaner.

Syd Korea er et andet eksempel på, hvordan det kan gå galt.

Korea har ikke haft pension til mange af de ældre siden, det først blev politik nogle år tilbage. Støtte til ældre bliver kun givet hvis de ikke har familie, og det beløb, de får, er knap nok til at overleve.

Der er heller ikke noget sikkerhedsnet for mentalt handicappet. Og de ender under broer og ude på gaden i de bedste tilfælde.

Den bedste handlingsplan for at håndtere dette globale problem er at give støtte til de udviklende lande for at give dem en stærk økonomi i fremtiden, og landene som har pengene skal prioritere et stærkere sikkerhedsnet for deres egne borgere.

Uden velfærd kan der ikke være sikkerhed og fred for alle.

Skrevet af Martin



FIND 10 FEJL

Original



Fejl



J	U	L	E	M	A	N	D	L	N	W	O	F	V	B	M	I	B	S
U	U	O	N	P	K	R	E	H	B	C	M	Z	W	T	J	C	Ø	E
L	I	L	M	S	A	T	B	J	T	N	X	T	I	K	Æ	L	K	A
E	N	G	E	L	B	Å	M	E	Q	W	Z	G	N	R	N	O	G	T
N	M	R	I	S	E	N	G	R	Ø	D	H	Y	P	Æ	D	N	C	A
I	P	Æ	C	F	T	Y	D	T	K	X	N	Æ	T	M	A	Å	Y	S
S	I	E	A	D	F	J	H	E	F	C	M	B	K	M	V	J	S	B
S	K	Q	B	C	M	I	E	V	D	G	T	L	N	E	B	O	Q	R
E	I	G	Å	E	T	Y	B	R	Z	A	D	E	Q	R	N	U	I	U
O	V	L	Z	N	R	U	W	F	N	I	S	S	E	H	U	E	V	N
Ø	B	R	M	J	K	N	A	B	O	E	B	K	N	U	V	F	D	K
S	N	E	B	O	L	D	Ø	Z	D	Å	N	I	A	S	N	B	Z	A
Z	E	N	O	C	V	G	H	D	P	K	U	V	G	O	H	A	Q	G
V	J	M	N	A	M	I	S	T	E	L	T	E	N	B	A	B	W	E
A	O	E	Q	S	Z	W	E	J	X	W	D	R	E	N	S	D	Y	R
S	S	I	S	X	R	I	S	A	L	A	M	A	N	D	E	M	H	C
B	E	N	J	U	L	E	K	A	L	E	N	D	E	R	I	D	B	Ø
L	F	P	A	D	S	N	E	M	A	N	D	L	Æ	A	K	B	Y	Z
K	O	N	F	E	K	T	F	L	Æ	S	K	E	S	T	E	G	J	X

Find ordene

Julemand, julenisse, engel, risengrød, julestjerne, pebernød, nissehue, kræmmerhus, brunkager, sne-
mand, Jesus, Josef, mistelten, æbleskiver, konfekt, kælk, hjerter, risalamande, julekalender, flæskesteg,
snebold

Kuppet over alle kup

Selv pæne og `rene` mennesker, kan have mudder på moralen

I 2015 kom en af de største sager om skattesvindel frem i lyset. Svindlen, eller kuppet, kaldes for spekulation med udbytteskat, og det er blevet afsløret af DR og 18 andre medier i 12 lande. I de 5 hårdest ramte lande: Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien og Danmark, er der blevet taget, mindst, 41000000000(410 milliarder kr) fra landenes statskasser. Ingen kender det samlede økonomiske tab for hele Europa, men man ved, at vi danskere er blevet berøvet 12,7 milliarder kroner.

I starten troede man kun, at udbytteskatsvindlen foregik i Danmark. Men for ca et år siden opdagede man, at det også skete i andre lande. Derfor blev netværket #CumExFiles startet. Dette netværk består af journalister fra hele Europa, som i fællesskab har fået adgang til mange dokumenter, der viser omfanget af sagen. Denne research er der, blandt andet, kommet DR dokumentaren ”mændene der plyndrede Europa” ud af.

For at forstå, hvad hele sagen handler om, skal man have styr på begrebet, **udbytteskat**.

Udbytteskat - et eksempel på det

Finansmænd køber aktier i et vindmøllefirma. På den måde bliver de aktionærer/medejere af firmaet . Hvis det går godt for vindmøllefirmaet, får det penge i overskud. Det kaldes for udbytte. Vindmøllefirmaet kan så vælge at give en del af udbyttet til disse aktionærer.

Nu er det så bare sådan, at man, som aktionær, skal betale skat af de penge, man får i udbytte. Det kaldes for udbytteskat

Det vil vores finansmænd ikke, for de vil meget hellere have pengene selv. Derfor prøver de at finde smuthuller i loven, som giver dem ”ret” til at lade være med at betale skat.

Der står i loven, at nogle udenlandske fonde/aktieselskaber ikke behøver at betale udbytteskat. Finansmændene opretter derfor sådan en fond og sælger vindmølleaktierne til den.

Det trick kan gentages ved at finansmændene sælger deres aktie videre til hinandens fonde på kryds og tværs .

Derved kan de få den udbytteskat, der er betalt for den pågældende aktie refunderet mange gange.

Vindmøllefirmaet er bare ét eksempel. Fidusen er nemlig blevet brugt til opkøb af aktier i flere forskellige firmaer.

Facts om ”Insideren”

”Insideren” er jurist og tidligere indblandet i sagen. Han valgte, for omkring to et halvt år siden, at forlade den gruppe af finansmænd som havde svindlet med udbytteskat. Han er et af de vigtigste vidner i den omfattende sag. I DR dokumentaren optræder ”Insideren” med ”maske” på og med ændret stemme og navn, for at være så anonym som mulig.



”insideren” maskeret i DR dokumentaren, Mændene der plyndrede Europa

Sagens begyndelse og udvikling

-Fortalt af ”Insideren” og forskellige andre kilder i DR dokumentaren

Historien tager sin begyndelse for 10 år siden i Frankfurt i Tyskland. ”Insideren” var dengang en ung jurist med drømme om anerkendelse.

Han var ansat i en bank og hans chef var skatteadvokaten Hanno Berger.

Banken er med til svindelnummeret med skatten, og Hanno Berger er en af hovedmændene bag det. ”Insideren” får en fornemmelse af, at banken ikke har rent mel i posen. Det opdages, og han bliver kaldt til samtale hos den øverste ledelse. Han forventer at blive fyret, men i stedet begynder et tæt samarbejde mellem ham og Hanno Berger.

Et samarbejde, hvor den, såkaldte, Masterplan udvikles. Denne plan beskriver, i et dokument, hvilke huller der er i forskellige landes skattelove. Derved en beskrivelse af, hvordan det kan lade sig gøre, hugge penge fra landes statskasser ”lovligt”.

Fidusens effekt og udbredelse

Alt imens, at dette foregår i Tyskland, er der også gang i noget mistænkeligt i London. Her har en gruppe aktiehandlere opdaget den samme fidus som de tyske advokater...

De to grupper finder ud af at starte et samarbejde.

Advokaterne skal bruge aktiehandlere til at lave handler med de fiktive aktier for dem, og aktiehandlerne skal bruge advokaterne til at udfylde Credit Advicet` s/falske aktie-ejerbeviser for dem.

Disse falske ejerbeviser bliver brugt som dokumentation for, at man som virksomhed må få udbetalt udbytteskat.

Det er kloge hoveder, som figurerer i sagen ”Vi taler om de mest højtuddannede genier her, men der er kun en hårfin grænse mellem genialitet og galskab” fortæller ”Insideren”.

Efter samarbejdet, mellem aktiehandlerne og advokaterne, er etableret, begynder pengene, for alvor, at fosse ud af landes statskasser og ind på finansmændenes kontoer.

Pengene får hurtigt ben og gå på og mændene køber dyre biler, flyver på første klasse og endda i privatfly. De har svært ved at få nok.

Sanjay Shah

En af de andre hovedmænd i svindelsagen er den britiske aktiehandler Sanjay Shah.

Shah er en af dem, som virkelig gik til den, når det gjaldt om at suge penge op af den danske statskasse. Sanjay Shah bor, efter ejet udsagn, boet på den kunstige Palmeø, Palm Jumeirah, i Dubai. På øen bor kun de alle rigeste folk. Nu, hvor sagen er afsløret, er Shah efterlyst i hele verden, og han kan derfor ikke forlade sin bopæl.



Sanjay Shah- Billede fra BT

Hård omgangstone

I følge ”Insideren” var Sanjay Shah kendt som en gal hund, der overskred alle grænser, fordi at han ikke havde nogen grænser. Men det er ikke kun Shah, der overskrider grænser for gængse normer.

Der er, i følge dokumentaren, generelt bare en hård tone i denne finansverden.

Det fik manden Frank Tibo at føle. Han var ansat i en af de involverede banker, den tyske Hypervarbank. Frank Tibo får mistanke om, at banken er indblandet i noget ulovligt sammen med en aktiehandler i London.

Da dette opdages, bliver han bedt om at pakke sine ting og forlade banken. Med andre ord, fyret. Apropos den hårde omgangstone i dette miljø, referere en kilde, som deltog i et bankmøde i en af disse storbanker, følgende

”Der blev sagt ting som, hvis du har et problem med, at der bliver bygget færre børnehaver, fordi at vi gør dette her, så gå. Døren er lige derover”

Afsløret

En tidlig morgen bliver ”Insideren” opsøgt i sit hjem. ”Jeg var i bad, da det ringer på døren. Da jeg åbner, stirrer jeg lige ind i et politiskilt”. ”Insideren” bliver nu taget med på politistationen, og begynder at se sagen fra et nyt perspektiv. ”Da jeg hørte, at jeg ville kunne få en 7 måneders fængselsdom, gik det op for mig, at der var nogle, som ikke synes, at det var i orden, dét jeg havde gjort. Jeg måtte nu acceptere og erkende mine fejl”.

Men hvad blev der af Hanno Berger? Han stak af. Før ”Insideren” blev anholdt fik politiet nemlig færden af ham. De ransagede hans hus og fandt, blandt andet, dokumentet med Masterplanen. Berger selv nåede at flygte til Schweiz, og der bor han, så vidt vides stadig.

”En åben person kan også have noget at skjule”



Der er to centrale spørgsmål, som kommer i spil, når man snakker om denne sag.

Hvorfor lykkedes det ikke at forstå hvor stort omfanget af denne sag var, og at den berørte mange andre lande end Danmark?

En grund er, at de involverede lande ikke delte information, om potentiel skattesvindel, med hinanden. Derudover havde man ikke koordineret efterforskningen på tværs af landegrænserne. Nogle lande fandt måske først ud af hvor omfattende sagen var, ved at læse om det i medierne.

Et andet centralt spørgsmål er:

Hvordan kunne Sanjay shah og alle de andre svindlere drømme om, og have samvittighed, til at gøre dette?

Det er svært at svare på, men ”Insideren” har da et bud ”Grådighed æder sindet -moralen”, og det var nok det der skete.

Sagen om svindel med udbytteskat er kompliceret, men Mændene der plyndrede Europa, gør den mere forståelig og spiselig for Hr og Fru Danmark. Historien om forbrydelsen får også ekstra nerve og personlighed, når en af dens fortællere, Insideren, er en gerningsmand.

Skrevet af Kirstine



Ulf, Sebastian og Jasper har været i gang med flisebelægning på Ebeltoftvej.

Fra Stationsvej's have kan man følge med i opførelsen af det nye Kulturhus i Mørke - det bliver spændende hvad der kommer af arrangementer der, når det er færdigt.



Til PGU fest den 30. November havde Marco fra kantineen sørget for at bage denne fantastiske kage.

Kjeld og Nassers var med på tur til væksthuset. Kaktusserne og sommerfuglene, var det der specielt tændte dem.

læk salat
Heost
lderis
mater
rødder



Stephan stiller altid gerne op til fotografiering - her viser han julepynt og det ligner han har et fået sig et gevir.

Michael Bruun har malet disse billeder til Vandrehjemmet - det pynter rigtig flot i det store lokale.

Medie har sørget for at Gartneriet har fået nye skilte ud til vejen. Nu kan alle der kommer forbi se at der er julemarked.



Kokoskranse

Ingredienser

250 gram Hvedemel

250 gram Smør

270 gram Sukker

210 gram Kokosmel

1 Æg

Fremgangsmåde

1. Put mel i skål.
2. Hak smøret ud og hæld det i melet. Findél det med fingrene
3. Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt dejen. Stil den kold i ca 1 time.
4. Kør dejen igennem en kødhakker eller rul den ud i lillefingre tynde pølser.
5. Skær dejstængerne i 8-10 cm lange stykker og form dem til kransse. Sæt dem på en bageplade
6. Bages ved 200 grader C. alm. ovn i ca 8 minutter.
7. Vent på at de køler af og put dem så over i en skål eller ind i din mund.



Hæld melet op i en skål



Hak smøret og put det ned i melet



Findél det med fingrene.



Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt dejen sammen. Stil den kold ca 1 time.



Skær dejstængerne i 8-10 cm lange stykker og form dem til kransse. Sæt dem på en plade



Kør dejen igennem Kødhakkemaskinen eller rul den selv ud i pølser



Bages ved 200 grader alm. ovn i ca. 8 minutter



Vent på at de køler af og put dem så over i en skål.

Kongen af tegneserierne er død

Stan Lee, den tidligere præsident og formand for Marvel Comics, døde 12.11.18 i en alder af 95 år.

Af Kasper Vinther



Med tabet af Stan Lee siger vi ikke bare farvel til Marvel-brandet, men også til en mand med over 1.000 tegneserier bag sig samt et hav af film.

Stan Lee var en uovertruffen legende i tegneserie verden. Ikonets tegneserie karriere startede tilbage i 1939, før Marvel eksisterede. Han er ansvarlig for populære figurer som Spider-Man, Iron Man, Thor og Black Panther.

*Stanley Martin Lieber blev født 12. december 1922.
Død 12. november 2018 (95 år).*

Lee havde det med at dukke op i sine egne film i små roller. Blandt filmfolk kaldet "cameo". Her ses han som bibliotekar, mens Spider-Man og the Lizard kæmper i baggrunden i filmen "The Amazing Spider-Man" (2012).



Lee's cameo i "Thor: Ragnarok" (2017). Her er han iført armbånd, der har skarpe knive på enden for at afskære Thor's hår.



I filmen kommer den klassiske replik "Now, dont you move My hands aint as steady as they used to be", siger Stan Lee, og efterfølgende lyder det fra Thor.

"By Odin's beard, you shall not cut my hair. Lest you feel the wrath of the mighty Thor! Please, Please kind sir. do not cut my hair".

PGU på charmeoffensiv

Det er onsdag den 3 oktober og der er livlig aktivitet og masser af mennesker i en af hallerne på Århus Rådhus. Rummet er fyldt op med reklamestande, for der holdes nemlig uddannelsesmesse, for forskellige beskæftigelsestilbud for unge med særlige behov.

Vi, fra PGU's medielinje, er taget fra Hornslet til Århus for at se, hvad der sker på messen generelt. Vi vil også gerne se lidt nærmere på, hvordan det går for vores eget beskæftigelsestilbud, PGU Rosenholt, som også har en stand i rådhushallen.

Ved standen står organisationens forstander Birgit Smedegaard og socialrådgiver Stine Vendelbo. Der fortælles flittigt om stedet og vises video med PGU's månedlige nyheder. Som ydeligere reklame kan man få poser og nøgleringe med PGU's logo på.

"Vi, i PGU, har tilføjet noget nyt til de foldere, om vores tilbud, som vi har med i dag. Nemlig e-sport og dansk, som er to nye tiltag. Det synes de unge generelt er spændende" forklarer Birgit Smedegaard

Guide til STU

Midt i rådhushallen står en stand med nogle STU-vejledere. STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og er for unge, op til 25, som ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse.

Et forløb på en STU kan f.eks. foregå på et af de tilbud, som er repræsenteret på messen, og en STU-vejleder kan derfor hjælpe de besøgende med at finde rundt i alle tilbuds-mulighederne.

Gætte vægt

PGU er ikke det eneste beskæftigelsestilbud, som er dukket op på dagen. Der er alt fra efterskoler til højskoler heriblandt Djurslands Folkehøjskole.

Netop denne højskole har en konkurrence kørende, hvor man kan vinde et sæt træningstøj. Konkurrencen går ud på at gætte, hvor mange kilo eleverne på skolens sundhedslinje har tabt sig, i alt, siden august.

Ved højskolens stand er en boks fyldt med farvede bolde. Hver af boldemne symboliserer et halvt kilo. Ideen er så, at man skal regne sig frem til et gæt på hvor mange bolde, der er i boksen og derved antal tabte kilo. Denne gætteudfordring er vi nogle fra PGU-reportageholdet, som tager op.

Som ung kan det tage tid at finde ud af, hvad man vil lave, så det er rart at messen varer hele dagen.



PGUer UNDER

;-) LUPPEN



Jannie
Gartneriet

Navn: **Janni Hougård Jensen**

Fødselsdag: **30. marts, født i 1999**

Søskende: **Ja**

Hvor kommer du fra? **Jeg kommer fra Mørke**

Stjernetegn: **Vædderen**

Kæledyr: **Jeg har en kat og en kanin**

Har du en kæreste? **Nej, men vil godt have en på et tidspunkt**

Hobby/interesser: **Jeg går til fitness og spinning, ser film og hører musik**

Yndlingsdyr/hadedyr: **Kat, jeg kan ikke lide heste**

Yndlingsfrugt/hadefrugt: **Jordbær/kirsebær, jeg kan ikke lide pærer**

Yndlingssport/hadesport: **Fitness/spinning, jeg hader fodbold**

Det værste du ved: **Jeg kan ikke lide når nogen prikker mig i ryggen eller siden, det generer mig rigtig meget**

3 ting som du vil have med på en øde ø: **Min familie, nogle venner, og min faglærer**

Hvad ville du gøre hvis du vandt 10.000 i lotto? **En ny computer, et nyt pulsur**

Hvis jeg var et dyr, var jeg en? **Kat**

Din største oplevelse: **Det kan jeg ikke lige huske...**

Hvad ønsker du dig af job i fremtiden?
Jeg vil gerne være gartner

Hvad er det bedste ved PGU? **Alle mennesker er glade og man får en god krammer og "godmorgen" hilsen når man kommer. Jeg kan godt lide mit arbejde**

Hvad er det værste ved PGU?
Jeg har ikke noget at brokke mig over



Godt råd om fyrværkeri

1. Husk beskyttelsesbriller

Fyrværkeri flyver og farer – også ind i øjne.

Hvert år rammes mellem 200 og 300 personer i øjet af fyrværkeri eller dele af fyrværkeri.

Lige meget om du selv fyrer af eller bare er tilskuer, er det en god idé at bære beskyttelsesbriller.

Fire ud af ti øjenskader sker på tilskuere. Desuden viser statistikken, at 90

2. Beskyt ørerne mod brag

"Det vigtigste råd er at være forsigtig. Udvis omtanke og vær opmærksom i omgangen med fyrværkeri og køb så ørepropper eller rigtige høreværn. Man kan købe ørepropper på apoteket til omkring 10 kroner.

Typiske øreskader der kan opstå er dels tinnitus, dels nedsat hørelse over for høje frekvenser, som gør, at den høreskadede kan have svært ved at følge med i en samtale, hvis der er baggrundsstøj. Der findes ikke effektive behandlingsmetoder mod hverken tinnitus eller

3. Kast aldrig medfyrværkeri

Du kan risikere at ramme andre, og selv det skyts, som man ellers regner for harmløst, kan give voldsomme brandsår, der kan give varige ar.

Specielt ansigt og hals er udsat – og her kan det være svært at skjule grimme

4. Hold ikke fyrværkeri i hånden

Fingre eller hele hånden kan blive sprængt sammen med skytset.

Behandl fyrværkeriet som brugsanvisningen anbefaler – sæt raketten i en holder, lad solene ligge, mens du tænder.

Hvis du holder tændt fyrværkeri i hånden, kan det nemt blive det sidste du bruger den til.

5. Gå aldrig tilbage til en fuser

Man kan ikke stole på en fuser!

Den har én gang bevist, at der er noget galt, og så skal du være på vagt. Den kan gå af, når du mindst venter det. Lad den ligge i første omgang.

Senere skal du sørge for at den bliver fjernet, så der ikke er en

6. Brug aldrig ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri

Ulovligt fyrværkeri er ofte af en meget dårlig kvalitet og kan eksplodere op i hovedet på dig.

Selv små mængder krudt kan udrette stor skade, derfor er det dumt at eksperimentere med at lave sit eget fyrværkeri.

Der er ingen garanti for at ulovligt fyrværkeri er i orden, selvom du kender den person, som sælger det.

Kanonslag og andet knaldfyrværkeri er ulovligt i Danmark, fordi man risikerer at blive dødt af de høje brag – så selv som tilskuer kan du komme til skade.

7. Opbevar fyrværkeri i en pose

Den mindste lille gnist kan antænde fyrværkeriet.

Så det sidste sted du ønsker at opbevare fyrværkeri er i dine lommer.

Der er eksempler på folk, som har fået frygtelige forbrændinger, efter at fyrværkeriet er blevet antændt i lommen.

Selv heksehyl og fontæner kan udvikle sig til et større bål – og så er det rart at



8. Få styr på Fyrværkeriet

Anbring fyrværkeriet i et solidt feste, brug raketholder eller stativ, som er beregnet til formålet. Overhold altid den anbefalede sikkerhedsafstand til publikum.

Brug aldrig flasker eller andet, der kan vælte. En snedrive er heller ikke velegnet som affyringsrampe. Husk, hvis du bruger spyd til formålet, at det ikke kan

9. Udnævn en fyrværkerimester, som skal være ædru

Fyrværkerimesteren udnævnes før middagen begynder og holder sig selvfølgelig ædru til efter affyringen.

10. Pas på håret

Pas især på langt hår, der flagrer. Tænk ligeledes over, om din påklædning er lavet af letantændelige materialer.



2019