

December 2019

Søndag	1.	1. Advent
Mandag	2.	Mads Kables 23 år
Tirsdag	3.	
Onsdag	4.	Ufl. Juleklip
Torsdag	5.	
Fredag	6.	
Lørdag	7.	
Søndag	8.	2. Advent
Mandag	9.	
Tirsdag	10.	
Onsdag	11.	Ufl. Julekonfekt
Torsdag	12.	
Fredag	13.	
Lørdag	14.	
Søndag	15.	3. Advent
Mandag	16.	
Tirsdag	17.	
Onsdag	18.	Ufl. juleafslutning
Torsdag	19.	Julefrokost for alle i PGU
Fredag	20.	
Lørdag	21.	
Søndag	22.	4. Advent
Mandag	23.	Marco 19 år
Tirsdag	24.	Juleaften
Onsdag	25.	Juledag
Fredag	26.	2. juledag
Lørdag	27.	
Søndag	28.	
Mandag	29.	
Tirsdag	30.	
Onsdag	31.	Nyt års aften

Juletravlhed på gartneriet

JULEMARKED
 PGUs Gartneri holder åbent
 lør./søn. den 30.nov.-1 dec.
 og 7.-8. dec. fra kl. 10-15

Køb økologisk

- juletræer
- juledekorationer
- adventskranse
- gravkranse
- pyntegrønt
- lys og pynt til dekorationer

Friske krydderurter og sammenplantninger
 - masser af julepynt og søde juleting
 - eller køb en af vores flotte adventskranse

Køb et økologisk juletræ

Kom og lav jeres egen juledekoration hos os. Der vil være mulighed for at få lune æbleskiver, et glas juleglogg, kaffe eller saftvand. Tag hele familien med!

PGU
 Rosenholm
 Hornbjergvej 61, Hornslet
 Selvbetjening altid åben



GOD JUL



STU reception

Noget om julesmåkager

Bofællesskaber på hustur

Digitale mobning

Tyskertårnet på Helgenæs



PGU
 Rosenholm

PGU Rosenholm
 Banevej 2, 8543 Hornslet
 tlf. 86 99 56 00
 www.pgu.dk

Indhold

Smørklatten	2-3
Julekonkurrence	4
Yu-Gi-Oh	5
STU reception	6-7
Ubrugelige men sjove facts	8
Grænseløse digitale mobning	9
Under luppen	10-11
Opslagstavlen	12-13
På hustur med Nyvej	14
Hustur Skovvej	15
Tyskertårnet på Helgenæs	16-17
Opgaver	18-19
Noget om julesmåkager	20-21
Drømmetydning	22
Amar tegneserie	23



NU ER DET JUL IGEN...

Juletiden kan for mange være en blandet fornøjelse for mange... det kan endda være temmeligt stressende! Men prøv at skrue lidt ned for forventningerne og i stedet bruge anledningen til hyggeligt samvær med andre...



Til årets julekonkurrence har vi valgt at konkurrerer i simple pebernødde lege... det koster ikke meget men er til gengæld ret hyggeligt! Men trods hyggen tager de 4 deltagere konkurrencen meget alvorligt - de vil alle gerne vinde.

HUSK at udfylde konkurrence-sedlen så du har chancen for at vinde de 4 adventsgaver!



December udgaven af "SMØREN" er lavet af: Nicolas, Marie, Kirstine, Nikolaj, Amar, Mikkel og Kasper.

Idéer til noget vi skal skrive om! Hvis du/l har en god idé til en historie eller et emne, vi skal skrive om i PGU-avisen, så skriv, ring eller fortæl det til os på PGU's Medielinje. Det kan være noget, du synes kunne være spændende at læse om, eller noget du gerne vil fortælle.



SMØR :-) KLATTEN

"SMØRET" viden

Fortæl os endelig hvis du høre, ser eller oplever noget, sjovt, sødt eller pudsigt - på værkstedet, derhjemme - eller i den vide verden!

UNDER :-) LUPPEN

Vi går tæt på...

Her bringer vi i hvert nummer af avisen interviw med en PGUer. Vi stiller både alvorlige, dumme, sjove og åndsvage spørgsmål... - tør du at stille op?

SMØR :-) KLATTEN



GUDESMUK MEN DOG IKKE GUD...

Ida sidder og ser billeder af Amar, hvor hun har sminket sig til en af hendes smukke tegneserie figure. Hun får så sagt, at det er hun nød til at prøve en dag, tænk at blive sminket så smukt hvortil Kjeld svarer...Altså nu er Amar jo ikke Gud, og der er grænser for mirakler!" Så er det sagt, Ida...

JULEJOKES!

Hvad er ligheden på en munk og et juletræ?
Svar: Kuglene er kun til pynt.

To drenge står og snakker om Julemanden og Djævelen
- Tror du på det der med ham Djævelen?
- Nej, egentlig ikke, det er garanteret ligesom med ham julemanden, det er sikkert bare ens egen far.

Det var en dreng der sagde til sin far:
- Far, jeg ønsker mig ikke den der Mountain-bike i julegave alligevel!
Faderen: "Hvorfor ikke?"
Sønnen: "Fordi jeg lige har fundet en splinterny ude i garagen".

Hvad kalder man en Julemand, som er klædt ud som dame?
Svar: En pakke-trans

Julemanden på ferie
Hvor bor julemanden når han er på ferie ?
Svar: På et ho-ho-tel

"SMØRET" viden

Her vil vi bringe små sjove, søde eller pudsige ting som er sagt, gjort eller oplevet i PGU - på værkstedet, derhjemme - eller i den vide verden!



HOLD DIG PÅ SPORET!

Til et morgenmøde på Medie bevæger samtalen sig ind på økonomi og "luksusfælden" m.m. Dette bliver kommenteret af Mikkel med "I er vist ude på et sidetrack" - dette var hint om at komme tilbage til arbejdet. Femøren faldt dog lidt sent for faglærer, som måtte have "sidetrack" forklaret af de sprogkyndige elever.

NY BILPARK

PGU har investeret i nye biler, bl.a denne flotte bil til Træværkstedet - på Medie har vi oddset på hvor længe den kører uden buler - spændende hvem der vinder :-)
Det forlyder også at den nye el-bil er en udfordring for visse medarbejdere, den er med automatgear og lydløs - så kære elever - be careful out there!





Konkurrencen består af 4 pebernødde-spil, som gennemføres hver fredag inden advent.

Pebernødde-spillenes regler kan du se på konkurrencesedlen, som du skal udfylde og afleverer for at deltage i konkurrencen. Husk at skrive dit eget navn på sedlen!
 Prøv eventuelt selv at lave en konkurrence i spillene på jeres værksted.



Det konkurrerende hold er:



4 Nikolaj

Mikkel

Marie

Amar



Yu-Gi-Oh er et kort strategi spil med masser af monstre, magi og fantasifigurer. For at spille Yu -Gi-Oh, skal hver spiller har et dæk på 40 til 60 kort. Spillere starter med 8.000 livspoint. Spillet fortsætter indtil en spillers samlede point når 0, eller når en spiller ikke kan trække et kort. En Yu-Gi-Oh- tur passerer gennem flere faser, før den er færdig. Reglerne er lidt komplicerede og omfattende, men man kan komme i gang hvis man har et grundlæggende kendskab til spillet.

Jeg synes, at spillet kan ændre mange ting i ens liv. Her tænker jeg på, at man kan mødes rent fysisk for at spille sammen privat eller i klubber f.eks. Og så træner man sine læseevner på engelsk samt sine regnekundskaber. Hvis du er virkelig god til Yu-Gi-Oh kan man deltage i forskellige turneringer. Selvom spillet kan være svært at lære i begyndelsen, sidder reglerne fast, når man først har fået det lært. Og det er det hele værd. For spillet er noget af det mest hyggelige, jeg har prøvet, og der er

mange facetter i spillet. F.eks kan man købe forskellige kort, der har forskellige betydninger i det pågældende "deck", som man løbende kan udvide. Hvis du vil hurtigt i gang, kan man købe et standard deck, som indeholder alle de grundlæggende ting samt en lille bog om reglerne. Du kan læse om spillet på <http://www.danishgame.com/Spil---Cards/Rollespil/1003016325.html> eller scanne QR-koden på det øverste billede.



Skrevet af Mikkel

STU reception

Så blev det igen tid til at tage afsked med nogle af de unge her på PGU. På en rigtig efterårsdag sidst i oktober, blev det tid til at fejre de tre nyudsprungne STU-studenter.

Når der er STU-reception er det altid en dag med blandede følelser. På den ene side ved vi at de unges tid på PGU er ved at løbe ud, hvilket godt kan være lidt vemodigt. På den anden side er det dejligt at sende dem ud i verdenen med nye kompetencer i bagagen. Denne gang var det Mads, Kirstine og Jasmine, der kunne takke af efter et langt STU-forløb. Som det nu hører sig til på sådan en STU-reception bød eftermiddagen på lækker mad leveret fra Kantinen, taler, fællessang og godt humør.

Ikke mindst var de unges familie og venner mødt op for at hylde dem. Mads havde valgt ikke at få en STU studenterhue, som nogle af de unge nogle gange gør. Han fik i stedet en flot gammel høj hat i gave fra sin far, som symbol på at han nu var færdig med sin STU. Vi ønsker de nye STU-studenter held og lykke i fremtiden. Vi er sikre på, at de nu er rustet til en fremtid uden for PGU



UBRUGELIGE MEN SJØVE FACTS



I den amerikanske stat Utah er det forbudt at bande foran en død person.

Intet stykke papir kan foldes mere end 7 gange.

En blåhvalmors mælk er så fyldt med fedt, at hendes unger dagligt kan tage op mod 90 kg på.

Dykkere kan ikke prutte ved en dybde over 10 meter.

Et gennemsnitsmenneske vil, når det dør, have spist/slugt mindst 70 uidentificerede insekter og 10 edderkopper i søvne.

Dengang englænderne gik i land i Australien så de et underligt dyr og spurgte de indfødte, hvad det hed. De indfødte, som ikke forstod engelsk, svarede "Kanguru", som betyder "jeg forstår ikke, hvad du siger". Så faktisk hedder en kænguru: "Jeg forstår ikke, hvad du siger".

Grønlandshajen kan blive op til 500 år gammel.

I Kansas, USA, er det forbudt at fiske med sine bare næver.

Efter fødslen er en pandaunge mindre end en mus.

Blot ved at have høretelefoner på i en time, kan mængden af bakterier i øret øges op til 700 gange.

I USA var hver 8. bryllup i 2011 mellem to personer der havde mødt hinanden online



Vombatten er det eneste dyr i verden, der laver firkantet afføring.

Drop den grænseløse digitale mobning

Vi lever i en digitaliseret tidsalder, hvor de sociale medier er en stor kommunikationsplatform. Sammenspillet mellem mennesker foregår både på godt og ondt og dette gælder også i vores færden på netop de forskellige medier.

En af de negative sider af sammenspillet - eller mangel på, er mobning. Og hvordan foregår dette så digitalt?

20-årige Amar Mohammed er en af dem, der har mærket hvor ondt digital mobning gør. Hun har nemlig oplevet det, når hun har postet billeder af sin hobby, som er at tegne og lave kostymer.

Det ses tydeligt at den ondsksfulde opførsel, kan knække psyken hos dem, den går ud over.

I 2018 blev der lavet en undersøgelse ved Swansea University i Storbritannien.

Den viste, at unge, under 25, som oplever digital mobning, har dobbelt så stor risiko for selvmordsforsøg, sammenlignet med unge, som ikke har været udsat for det.

Der er dog også måder at håndtere digital mobning på. Som sagt er det let at køre med på den grove tone, når man er beskyttet bag sin skærm. Man kan blive ved med at skrive utrolig hadefulde ting om hinanden og dermed få fremkaldt en uendelig domino - effekt.

For at stoppe denne onde cirkel, kan man i stedet prøve at skrive beskeder med en anden attitude. Det har Amar i hver fald erfaret "kill them with kindness, altså drøb dem med venlighed og forbliv sød. Så stopper de", mener hun

Derudover er det vigtigt at kunne være åben omkring det at blive terroriseret og mobbet digitalt, for ting bliver lettere, hvis man ikke skal bære det helt selv.

Begrebet mobning defineres som systematisk *negativ adfærd* mod en person.

Det har dog også ændret sig, nu hvor der bruges mere tid bag en skærm. Mobbe-scenarierne foregik tidligere i skoletiden, hvor klassens tykke dreng, var udsat for hånlige blikke og nedgørende tilråb, men nu er blikkene ansigtsløse og gemt bag en skærm. Tilråbene har også ændret karakter og er blevet erstattet med skrevne beskeder og opslag.

Når mobbe-replikker ikke siges face to face, kan de godt ende med at blive mere grove.

Man kan simpelthen tillade sig at sige mere bag sit skærmskjold.

Amar har selv fået ukvemsord smidt i hovedet på sociale medier. Mediet Tumblr er et af de steder, hvor hun har oplevet den grove *negative adfærd* fra andre, i form af hadefulde beskeder.

"Jeg har f.eks. fået af vide, at jeg skulle dræbe mig selv" fortæller hun.

"Når man er anonym på nettet, gør det, at man ikke behøver at stå ansigt til ansigt. Man kan blive lidt mere ondsksfuld, uden at det koster noget" forklarer konsulent hos Red Barnet Lars Stilling Netteberg i en artikel fra DR.

"Man kan simpelthen tillade sig at sige mere bag sit skærmskjold"

Risikoen for selvmord stiger, hvis man udsættes for digital mobning



PGUer UNDER

:-) LUPPEN



Freja Emilie Munck Madsen
Fødselsdag: 16. Marts 2002
Søskende: 1 lille bror
Stjernetegn: Fisk
Kæledyr: Et kat der hedder Kanel
Hobby/interesser:
Musik, går tur, slap af og se YouTube
Yndlingsdyr/hadedyr: Hund/hest
Yndlingsfrugt/hadefrugt: Banan/pære
Yndlings sport/hadesport: Svømming/fodbold
Hvad er det værste du ved: At blive skældt ud
Tre ting du vil have med på en øde ø:
Min kuffert, solcreme og bikini
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10.000 kr.?
En shoppetur og så vil jeg tænke på hvad jeg skal bruge resten til
Hvis jeg var et dyr, ville jeg være...? En hund
Din største oplevelse:
Da jeg var til koncert med One Direction i Horsens
Hvad er det bedste ved PGU?
At være samme med de andre



Træ arbejder på livet løs på at få det nye hus på Tingvej færdig. Vægge sættes op og rages ned, der er meget at gøre.

De har dog haft tid til en inspirationstur til Friland i Feldballe.

Træ har også fået ny dyt, tillykke med den :-)



På Hornbjergvej var der ingen madspild, da der blev skåret sjove græskar til Halloween - de lavede nemlig syltede græskar samtidig. Dog gik der lidt til spilde som man kan se på billedet med den "syge" græskar-mand.



Kantinens personale har lavet denne lækre buffet, hvor er de bare dygtige...



Jul, jul, jul...

Tænk at det allerede er jul igen.. havde man glemt det får man en reminder når man besøger Gartneriet. Julestemning og godt humør finder man altid hos gartnerne...



Danhostel Rønde bruger bl.a. efteråret på at få styr på noget PR materiale om stedet - bl.a. har Mette og søn (plus Medielinjens stater) ageret "gæster" på disse nye billeder til hjemmeside og brochurer. Håber de kan fylde stedet med gæster i den kommende sæson.



På Medie jules også... Kathe som har "Nisseværkstedet" satte os i gang med julekalender opgave som ikke kunne undgå at sættes os i julestemning :-)

Søg "Nisseværkstedet" på facebook og læs mere om denne helt specielle julekalender...



På Hustur med Nyvej

Der var afgang fra Nyvej klokken ca 9 mandag morgen, og første Lille vildmose som er en af de danske Nationalparker. Hele flokken gik rundt for at se nogle dyr. Efter sigende skulle man kunne se elge og hjorte. Desværre så vi ingen af disse men vi så en masse fugle og en ræv. Herefter kørte vi videre til det hus vi skulle bo i. Det var et sommerhus i Nordjylland. Huset var sådan at alle kunne få et værelse. Dog var det to, der skulle bo sammen på samme værelse. Vi var godt trætte efter den lange tur og oplevelsen i Lille Vildmose. Jeg gik på opdagelse i huset og fandt ud af, hvor Spa'en og saunaen var og jeg fyldte spaen op, fordi Sif sagde at hun trængte til et bad. Efter aftensmaden prøvede jeg også Spaen, og det var skønt og afslappende.

Om tirsdagen skulle vi i Ålborg Zoo. På min gamle efterskole havde vi nemlig haft undervisning i Ree Park, så jeg vidste en god del om de forskellige dyr i forvejen, så det var sjovt. Vi havde selv madpakke med som vi spiste ved mediebusen.

Bagefter kørte ind i et storcenter i Ålborg, hvor den stod på shopping for dem, der havde lyst. Jeg købte yu gi oh og vi fik en varm kop kakao derinde, da vi var færdige.

Planen var at vi skulle spise på en restaureret inde i Ålborg, men den var for det første optaget, og så virkede dørene ikke så folk kunne hverken komme ind eller ud. Det var lidt grineren. Keld konstaterede med et smil det ville da ikke være det værste sted at blive låst inde.

I stedet gik vi ind på Bilkas restaurant, hvor jeg fik en hakkebøf med pommes frites mm. Oven i købet fik jeg også Ida's portion pga. en fejl.

Da vi kom hjem gjorde jeg Spaen klar til dem der havde lyst. Senere var der fælles hygge for dem der ville. Jeg var træt og gik op på mit værelse for at slappe af.

Onsdag gjorde vi huset rent, pakkede bussen og satte kursen mod Hornslet igen. Det var en god tur med mange oplevelser, og jeg var rigtig træt da vi kom hjem.



Skrevet af Mikkel

Hustur Skovvej

Onsdagen inden efterårsferien var det Skovvejs tur til at komme på hustur. I år gik turen til København.

Der var afgang ved 10-tiden og ankomst ca. klokken 14.

Hele flokken skulle overnatte på vandrehjem på Amager.

Stein var desværre blevet syg, så han var ikke med.

Vi sov to og to, og jeg delte værelse med Peter.

Efter vi var tjekket ind og kommet af med vores bagage gik turen ind til første seværdighed – Planetariumet.

Det var en fed oplevelse at se universet og planeten i 3d.

Bagefter var det tid til aftensmad. Vi tog på restaurant.

De fleste af os valgte buffeten med alle mulige retter fra Middelhavsområdet.

Efter middagen var vi godt trætte og tog "hjem" til vandrehjemmet for at sove.

Om torsdagen tog vi med metroen ind til byen, hvor vi skulle på strøgtur og derefter i Tivoli.

Desværre viste det sig at Tivoli havde lukket lige præcis den dag, så det blev ikke til noget.

I stedet for tog vi på Nationalmuseet, hvor jeg så deres spændende udstilling om vikingetiden.

Derefter tog vi på Jensens Bøfhus.

Efter morgenmaden om fredagen tog vi hjem. Det var en god og hyggelig tur, og det kan varmt anbefales med et besøg i hovedstaden.



Skrevet af Nikolaj

Tyskertårnet på Helgenæs

En tåget oktoberdag begav medielinjens filmhold sig på tur til Tyskertårnet på Helgenæs. Man kan komme to veje til det der i dag fungerer som udsigtstårn - fra Lushage eller Sletterhage-siden. Vi valgte den mere øde vej fra Lushage. Der er ca 2 km til tårnet, og der er kun en måde at komme derhen. Til fods!

På en klar dag kan man se Asnæsværket på Vestsjælland, og er man rigtig heldig, kan man sågar se toppen af Storebæltsbroen. På grund af tågen kunne vi dog ikke engang se til Samsø. Turen derud foregår i meget kuperet terræn, og det er en meget flot tur. Selv på en tåget efterårsdag var det er alle anstrengelserne værd. Nicolas havde taget varm Kaffe og kakao med, så vi havde lidt at styrke os på inden turen tilbage. Tyskertårnet blev – som navnet antyder – bygget af tyskerne under 2. Verdenskrig, da Danmark var besat af vores naboer fra syd. Tårnet var en del af et større anlæg med kanonstillinger, som skulle forsvare mod de allierede, som besættelsesmagten på det tidspunkt ikke vidste hvor og hvornår gik i land. Kun tårnet nåede at komme i brug som observationspost – resten af anlægget blev ikke bygget færdigt inden krigens slutning i 1945.

Men det kan du se og høre mere om i vores video om stedet, som kommer i Pgu-Broadcast.



Find 20 ord

Find 20 juleord blandt bogstaverne. De kan stå både lodret og vandret.
Ordene er: Julemand, nisse, julemad, juletræ, konfekt, hjerte, and, snemand, engel,
pebernød, julesok, gave, højtid, hygge, advent, engel, gløgg, glæde, risengrød, julesok



Find 10 fejl

Original



Med fejl



Noget om julesmåkager



"Brunkager hed oprindeligt krumkager"



"pebernødder var sundere oprindeligt"



"Hvis du har en kødhakker, kan du sprøjte de ringformede vanillekranser"



"Der er forskellige mellemøstlige krydderier drysset oven på jødekager"

"Man kan dele et honninghjerte i to, som et symbol på kærlighed"



"klejner skal koges og ikke bages"



Vi kender dem særdeles godt. Alle de små julesmåkager. Men hvad er deres historie egentlig og hvordan har de ændret sig igennem tiden?

Her kommer lidt baggrundsviden om nogle klassiske julekager.

Vanillekranse

Vanillekranse blev opfundet i Danmark i omkring år 1840.

I dag er det ikke ualmindeligt at bruge en sprøjtepose til at sprøjte de små ringformede småkager ud med. Igennem tiden har man dog også brugt en kødhakker til sprøjteprocessen. Sådan en havde mange danske hjem i starten af i 1900 tallet.

Jødekager

Jødekagerne er runde småkager hvor der er drysset kardemomme på. Kardemomme er igennem tiden blevet betegnet som et mellemøstligt eller jødisk krydderi. Det er en af grundene til at kagen hedder det den gør.

En anden grund til navnet, jødekager, er at den lignede de kager, som blev bagt i jødiske bagerier i København i 1700.

Honningkager

Honningkage-hjertet så dagens lys i Christianfeld (i Sønderjylland) i 1783. Den dag i dag er Christiansfeld stadig specielt berømt for sine honninghjerter.

I sin tid var det skik for byens præst at markere en forlovelse, mellem to forelskede, ved at bryde et kagehjerte op i to og så give parat en del hver.

Pebernødder

Juleklassikeren pebernødder stammer helt tilbage fra 1500-1600 hundrede tallet. I dag er en pebernøddeopskrift fyldt med sukker, men oprindeligt, var der andre boller på suppen. Pebernødderne blev nemlig til, før at sukkeret kom til Europa.

Det var derfor næsten en "sundere" udgave, af dem man bagte i gamle dage, da der primært var rug, honning og stærke krydderier i. Derudover var kagerne hårde, da der ikke var nogen form for hævemiddel i, som gør at de hæver op og bliver luftige, som vi kender dem i dag

Klejner

Julekagen Klejnen bages faktisk ikke, med koges i stedet. Denne teknik stammer fra dengang, hvor man ikke havde komfurer. Man lavede i stedet mad over åbne ildsteder.

Klejnerne var i sin tid mere kryddere end i dag, hvor der primært bliver brugt to krydderier i dem. Nemlig kardemomme og kanel.

Brunkager

Brunkager hed oprindeligt krumkager, fordi de var formet som en bue.

Brunkager/krumkager stammer tilbage fra 1600-tallet og oprindeligt var der masser af stærke krydderier i, som f.eks. ingefær og peber.

Det var dog først i 1800-tallet, at brunkagen blev en fast tradition i julebagningen. Kagerne blev i sin tid kaldt peberkager, på grund af peberindholdet.

Det blev de stadig kaldt i Sverige.



Drømmetydning



Amar: Jeg drømte, at hele verden var blevet invaderet af aliens og monstre. Jeg var uheldigvis blevet til en tegneseriefigur ved navn Ben Ten. Monstre var klædt ud som mennesker. Jeg gik omkring i byen, og så, at der var en karaokebar. Så snart jeg gik op på scenen, begyndte folk at synge Britney Spears. Det var det, jeg huskede før jeg vågnede op.

Tydning: At blive angrebet af aliens hentyder til, at du føler dig 'angrebet' i dit vågne liv. Måske har du et problem, som du ikke kan komme af med, og som du ikke kan håndtere selv? Det kan også betyde, at du gør for meget modstand i forhold til ændringer i dit hverdagsliv. Hvis du drømmer, at hele verden bliver overtaget af aliens, betyder det, at du har manglende selvtillid omkring dit arbejde. Tegneseriefigurer i drømme henviser til en person i dit vågne liv, som

har en tendens til at opføre sig som denne. Eller måske er det i virkeligheden dig selv? Hvis du selv er en tegneseriefigur betyder det, at du skal tage initiativ til at få løst dine problemer eller komme videre med et projekt, som du måske er gået i stå med. Folk der synger i din drøm hentyder til selvstændighed og frihed. Ønsker du mere fritid eller selvstændighed?

Kærlig hilsen Marie



Lavet af Marie, tegninger af Amar



2 Tegninger af Amar